

Nieuwsbrief januari 2021

(deze informatie is ook opgenomen in het kerkblad Kerkwijzer)



Het Vierhuis in oprichting (deel 1)

Já, we zijn gestart! En nee, we hebben nog niet alles geregeld! Of beter gezegd: er is heel veel nog niet geregeld. Corona zit ons enorm dwars. Want hoe kan je nu echt goed vergaderen als kerkenraad als je elkaar niet diep in de ogen kan kijken met al dat online vergaderen? En toch zijn we per 10 januari officieus begonnen. Als kerkenraad hebben we ervoor gekozen om per 10 januari 2021 te doen alsof 'Het Vierhuis i.o.' een feit is. Er moet formeel best nog het één en ander geregeld worden voordat we in mei alle definitieve handtekeningen kunnen zetten en we de woorden 'i.o./ in oprichting' achter onze naam weg kunnen halen.

Komend jaar neem ik u iedere Kerkwijzer een stukje mee om iets zichtbaar te maken van waar we mee bezig zijn als het gaat om samen één gemeente te worden in woorden en in daden.

Wat is er op dit moment wél geregeld:

De kerkenraad is wél geregeld.

We zijn gelukkig met Theo Quaak als nieuwe voorzitter. Samen met ds. Marjo Wisse en scriba Stephan de Visser vormen zij het moderamen. Ikzelf zal gevraagd en ongevraagd aanschuiven bij het moderamen als dit een meerwaarde heeft.

Verder bestaat de kerkenraad uit de diakenen Jozien Werkhoven, Leneke Buteijn, Cobi Joosse, Cathrien Sandee, Anja Buijsse en Ben Hoebeke.

Na de ondertekening zullen er drie ouderling-kerkrentmeesters zijn: Henriette de Vos / Adri Rottier en Marien Caljouw. Tot de ondertekening maken ook Piet Duijinkerke, Ko Hannewijk en Johan Amperse als ouderling-kerkrentmeester deel uit van de kerkenraad i.v.m. de tekenbevoegdheid die nodig is vanuit de verschillende dorpen. Na de ondertekening zullen zij hun ambt neerleggen. Er zijn zes ouderlingen. Stephan de Visser, Theo Quaak en ikzelf zijn ouderling met een bijzondere opdracht van respectievelijk scriba, voorzitter en kerkelijk werker. Daarnaast zijn ook Irene Steenblok, Eric Rijken en Leen Jille (tot 1 mei 2021) ouderling.

De kerkenraad zal na de ondertekening uit 15 personen bestaan.

- Er is een beleidsplan met werkplannen die ons richting geven voor de komende jaren. (zie de oude websites van de afzonderlijke kerken voor dit beleidsplan.)

- We kunnen met elkaar online vieren! Hier zijn we erg gelukkig mee. Het preekrooster is rond, er zijn voorgangers, organisten, dienstdoend ambtsdragers en vrijwilligers die het online uitzenden verzorgen.
- Ina la Grand verzamelt alle copy van Het Vierhuis i.o. voor Kerkwijzer. Griet Aarnoutse verzamelt al het wel en wee wat eventueel in Kerkwijzer vermeld kan worden.

Wat is er nog niet geregeld?

- Heel veel is ook nog niet geregeld.
Net als iedereen zijn we als kerkenraad overvallen door het coronavirus. Vergaderingen die stil lagen en nu online moesten, gemeente bijeenkomsten die niet door konden gaan. Via nieuwsbrieven hebben we u op de hoogte proberen te houden maar we hadden graag een sprintje getrokken om meer geregeld te hebben. Maar het is niet anders. Als kerkenraad hebben wij ons dit komende jaar, 2021, gegeven om heel veel praktische zaken te regelen. En nog steeds zit corona dwars. Van verschillende kanten komt af en toe de vraag: hoe moet dit of dat? Eigenlijk is het antwoord: voorlopig nog even zoals het was en al doende gaan we met elkaar opnieuw kijken hoe we nu, in deze nieuwe situatie alles regelen willen. Alle commissies / groepen worden komend half jaar bij elkaar geroepen om met elkaar af te spreken hoe we nu verder gaan en wie welke taak op welke manier op zich neemt.

Heel concreet: ikzelf zal alle ouderlingen en bezoekmedewerkers uit alle dorpen bij elkaar roepen. Om elkaar te ontmoeten en om samen met elkaar te kijken wat de gewoonten op de verschillende dorpen zijn. Als we dit duidelijk hebben kunnen we met elkaar formuleren hoe we het bezoekwerk willen regelen. En dan formuleren we een nieuwe werkwijze zoals wij in Het Vierhuis het bezoekwerk gaan doen en leggen dit voor aan de gehele kerkenraad. Wij zijn nu één gemeente verspreid over vier dorpen. De afspraken zijn dan ook gelijk voor alle dorpen. Want we zijn immers één?

Zo zijn er vanuit de vier dorpen hele verschillende gewoonten met het geven van een kerstpresentje. Ook daar komt dan het overleg over wat we wel en niet gaan doen.

Dit zijn overleggen waar je elkaar graag bij in de ogen kijkt, online kan je soms zo verkeerd begrepen worden. Het kan dus zijn dat we nog even moeten wachten om al deze overleggen op te starten door de coronabeperkingen.

Alle groepen en commissies worden in het komend half jaar bij elkaar geroepen om zo met elkaar te overleggen. Al die nieuwe werkwijzes worden besproken in de kerkenraad en daarna zullen we het ook met u delen. Duurt het u te lang? Of bent u bang dat we uw deel van het vrijwilligerswerk over het hoofd zien? Laat het dan even weten bij het moderamen.

- Achter de schermen wordt hard gewerkt aan alle formele zaken die geregeld moeten worden. In principe is alles akkoord maar moeten alle papieren nog correct / compleet aangeleverd worden. Van een overzicht van ambtsdragers tot en met een beleidsplan voor de komende jaren en een overzicht van alle financiële zaken en eigendommen. Een enorme klus om dit compleet bij elkaar te verzamelen.

En tot die tijd? gaan we gewoon door zoals we het deden en zoals we het ondertussen doen. Dus laat dat wat u deed niet zomaar uit uw handen vallen, heb even geduld, blijf het nog een poosje doen zoals u het deed. Mocht u vragen hebben, kom dan naar het moderamen. Juist nu we elkaar zo weinig ontmoeten is het belangrijk om af en toe de telefoon te pakken en gewoon maar even te bellen. Dit voorkomt onrust en ruis.

Later dit jaar komt er een moment waarop we alle vrijwilligers die blijven én alle vrijwilligers die weggaan in het zonnetje willen zetten. Hoe we dit gaan doen weten we nog niet, wanneer we dit gaan doen zal afhankelijk zijn van de beperkende maatregelen rondom corona. Ik hoop in het voorjaar / zomer.

En er staan ook gemeentebijeenkomsten in de planning (zie beleidsplan), maar ik durf ze nu nog niet te plannen i.v.m. corona. We willen zo graag in een echte ontmoeting, ook al zal dat op anderhalve meter zijn, met elkaar in gesprek. De gemeente bijeenkomsten houdt u tegoed. In de volgende Kerkwijzer kom ik er op terug.

Ondanks alles wat nu soms zo lastig gaat: de nieuwe paaskaarsen zijn besteld, we kijken over deze tijd vol coronabeperkingen heen naar Gods toekomst die komt met de belofte dat Hij ons nabij zijn zal.

Lied 821 zegt het zo mooi:

*Dat de weg naar je toekomst,
dat de wind je steunt in je rug,
dat de zon je gezicht laat stralen,
dat de regen je akker vruchtbaar maakt,
dat God tot op de dag dat we elkaar weer zien
je draagt in de palm van zijn hand,
je draagt in de palm van zijn hand.*

Zo gaan we iedere keer opnieuw met vertrouwen op weg en zijn we ook met elkaar onderweg.

Hartelijke groet,
Mathilde Meulenstein